



Π.Α.Σ.Κ.Ε. - Ο.Τ.Α.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΙΝΗΣΗ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΕΙΣΗΓΗΣΗ του ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗ ΜΠΑΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ της ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της Π.Α.Σ.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α.

στην ΕΝΑΡΞΗ των ΕΡΓΑΣΙΩΝ του
2ου ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ της Π.Α.Σ.Κ.Ε.-Ο.Τ.Α.
ΑΘΗΝΑ - ΚΥΡΙΑΚΗ 5 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2010

Αγαπητοί συνάδελφοι, μέλη και φίλοι της Π.Α.Σ.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α., αγαπητοί προσκεκλημένοι,

Πραγματοποιούμε σε μια δύσκολη χρονική περίοδο, το 2^ο Τακτικό Συνέδριο της παράταξης καθώς η κλιμάκωση των μέτρων ακραίας νεοφιλελεύθερης κατεύθυνσης που λαμβάνουν από κοινού κυβέρνηση και τρόικα και ήδη αποτυπώνεται στο περίφημο «μνημόνιο 3», οδηγεί σε νέες δραματικές μειώσεις μισθών και αποδοχών στο σύνολο των εργαζομένων και των συνταξιούχων και ταυτόχρονα ανοίγει το δρόμο σε απολύσεις προσωπικού και διάλυση των Δημοσίων Επιχειρήσεων στο όνομα των «ελλειμμάτων».

Οι ασφυκτικές πιέσεις, προκειμένου να εκταμιευθούν η 3^η και 4^η δόση του δανείου διαμορφώνουν ένα νέο «χάρτη» με συρρίκνωση μισθών, συντάξεων, εργασιακών σχέσεων και κατάργηση κοινωνικών παροχών με συνέπεια τη διάλυση της Δημόσιας Υγείας και Παιδείας αλλά και του οικογενειακού προγραμματισμού εκατοντάδων χιλιάδων εργαζομένων.

Στον Ιδιωτικό Τομέα επιτείνεται η αποσάθρωση των Συλλογικών Συμβάσεων με την οριζόντια κατίσχυση των επιχειρησιακών κατά παράβαση κάθε νομικής και συνταγματικής πρόβλεψης (Ν.1876/1990), οδηγώντας σε εκμηδενισμό των ήδη χαμηλών αποδοχών για την πλειοψηφία των υπαλλήλων.

Στον ευρύτερο Δημόσιο Τομέα, τα διαχειριστικά «ελλείμματα» φορτώνονται μονομερώς στους εργαζόμενους οδηγώντας στρατιές ολόκληρες μισθωτών στη φτώχεια, την ανεργία και την εξαθλίωση.

Στο στενό Δημόσιο Τομέα και τις υπηρεσίες, δρομολογούνται άμεσες απολύσεις για χιλιάδες συμβασιούχους και διαμορφώνονται οι προϋποθέσεις για νέα οδυνηρή μείωση των μισθών (ήδη οι αποδοχές των Δημοσίων Υπαλλήλων έχουν

μειωθεί τον τελευταίο χρόνο 25% κατά μέσο όρο χωρίς να συνυπολογίζεται το «πάγωμα» των μισθών) μέσω της διαμόρφωσης του νέου μισθολογίου, ενώ οι διαρροές για απολύσεις Δημοσίων Υπαλλήλων συνεχώς πυκνώνουν.

Η υποβάθμιση μισθών και συντάξεων, ο περιορισμός και η υποβάθμιση του Δημόσιου Κοινωνικού αγαθού (Παιδεία, Υγεία, Πρόνοια), η αύξηση της ανεργίας σε τρομακτικά επίπεδα δημιουργούν ένα εφιαλτικό τοπίο για ολόκληρη την Ελληνική κοινωνία.

Η Π.Α.Σ.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α. μαζί με τους άνεργους, τους μισθωτούς, τους συνταξιούχους, όλους τους εργαζόμενους σε Ιδιωτικό και Δημόσιο Τομέα που βρίσκονται πλέον αντιμέτωποι με νέες δραματικές περικοπές δικαιωμάτων, θα σταθεί και πάλι στο ύψος που επιβάλουν οι περιστάσεις και με ΕΝΟΤΗΤΑ και αποφασιστικότητα θα αντισταθεί MAZI TOΥΣ στα νέα βάρβαρα μέτρα.

Αγαπητοί συνάδελφοι, μέλη και φίλοι της Π.Α.Σ.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α., αγαπητοί προσκεκλημένοι,

Έχουν περάσει τρία (3) χρόνια από το 1^ο Τακτικό Συνέδριο της παράταξης όπου είχαμε χαρακτηρίσει σαν αφετηρία μια νέας προσπάθειας ανασυγκρότησής της.

Το 2^ο Τακτικό Συνέδριο που πραγματοποιείται σε μια εξαιρετικά δύσκολη συγκυρία θα αποτελέσει αφετηρία της οργανωτικής ανασυγκρότησης του συνδικαλιστικού κινήματος των εργαζομένων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, όπου η Π.Α.Σ.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α. πρέπει να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο.

Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο ότι οι εργαζόμενοι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση στο 38^ο Τακτικό Συνέδριο της Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α. μας ανέδειξαν πρώτη δύναμη με απόλυτη πλειοψηφία, καθώς εμπιστεύθηκαν την αγωνιστικότητα, τη συνέπεια και τη συνέχεια της αυτόνομης αγωνιστικής κινηματικής παρουσίας μας.

Η Π.Α.Σ.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α. με τη σημερινή οργανωτική της δομή κατάφερε μέσα σε έξι χρόνια να πολλαπλασιάσει τη δύναμή της τόσο στο επίπεδο αντιπροσώπευσης στην Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α. όσο και στην Α.Δ.Ε.Δ.Υ.

Αυτή η οργανωτική επιτυχία είναι αποτέλεσμα της δικής σας ενεργούς συμμετοχής μέσα από δημοκρατικές λειτουργίες στην παράταξη.

Σε όλους μας υπερίσχυσε η συλλογική, ενωτική και δημοκρατική λειτουργία αφήνοντας πίσω στο παρελθόν προσωπικές πολιτικές και λειτουργίες με σκοπιμότητα.

Ανανεώσαμε το στελεχιακό δυναμικό μας κατά 50% τόσο στην Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α. όσο και στην Α.Δ.Ε.Δ.Υ. Πλέον όλα τα συνδικαλιστικά μας στελέχη έχουν όραμα, προοπτική και δημιουργούν μέσα από την καθημερινή συνδικαλιστική τους πάλη τις δικές τους προσδοκίες.

Η παράταξη, τα τρία (3) αυτά χρόνια έδωσε το δικαίωμα σε όλα τα μέλη και τους φίλους να συμμετέχουν δημιουργικά στις καθημερινές λειτουργίες και παρεμβάσεις της. Σίγουρα υπήρξαν μερικές φορές αδυναμίες αλλά και αστοχίες, τις οποίες προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε.

Το ίδιο θετικά μπορεί να κριθεί και η καθημερινή λειτουργία μας στην Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α. που και μετά την απόκτηση της απόλυτης πλειοψηφίας δείχνει σεβασμό στη διαφορετική άποψη και αντίληψη.

Η πλειοψηφία μας στα όργανα της Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α. επιτεύχθηκε γιατί δεν μας έλειπε ούτε η τόλμη ούτε το θάρρος, αλλά κυρίως γιατί είχαμε χάραξη στρατηγικής και επιμέρους τακτικών ώστε με τον καλύτερο τρόπο να έχουμε επιτυχία στους στόχους μας.

Η Π.Α.Σ.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α. έχει δώσει μάχες και θα εξακολουθεί να δίνει ακόμα και στις περιπτώσεις που οι πιθανότητες νίκης είναι σημαντικά περιορισμένες. Κι αυτό για να προασπίσει την τιμή, την αξιοπρέπεια και την ιστορία της.

Σήμερα, το ζητούμενο δεν είναι απλά και μόνο η εκτόνωση του θυμού, της οργής και της αγανάκτησης αλλά η ουσιαστική αντίσταση η οποία γίνεται όταν αγωνίζεσαι με ψυχή και σχεδιάζεις με λογική.

Στη καθημερινή ζωή δεν είμαστε μόνο εμείς και το δίκαιο μας. Υπάρχουν και άλλες δυνάμεις που τις περισσότερες φορές πρέπει να έχεις ως συμμάχους ή τουλάχιστον να έχεις αποσπάσει την ανοχή τους για να καταφέρεις να νικήσεις.

Όποιος το αγνοεί το πληρώνει.

Όποιος δεν μπορεί να κατανοήσει πότε είναι η ώρα και για ποιο θέμα κάνει το παραπάνω το πληρώνει.

Το σημαντικότερο όμως όλων σε ένα συνδικάτο που λειτουργούν διαφορετικές παρατάξεις είναι κάθε φορά να βρίσκεται η κοινή συνισταμένη.

Αυτό δεν είναι δύσκολο εάν η κάθε παράταξη σέβεται και διαφυλάττει την αυτονομία της από τον πολιτικό φορέα που πρόσκειται.

Αυτό δεν είναι δύσκολο εάν η κάθε παράταξη στέκεται απέναντι στα προβλήματα με αίσθημα ευθύνης και προτάσσοντας τα συμφέροντα των εργαζομένων και μόνο. Έτσι είναι σίγουρο ότι οικοδομείται μια στέρεη ενότητα.

Στην Π.Ο.Ε. – Ο.Τ.Α. δυστυχώς δεν το έχουμε καταφέρει, κυρίως λόγω της λειτουργίας της Δ.Α.Σ. – Ο.Τ.Α. και τις κομματικές επιλογές της.

Η Π.Α.Σ.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α. στη λειτουργία της Ομοσπονδίας το μόνο που δείχνει είναι ωριμότητα, αίσθημα ευθύνης και κυρίως σεβασμό ο ένας στον άλλο, καθώς μόνο με αυτά τα στοιχεία μπορείς να οικοδομήσεις την ενότητα, την εκτίμηση και την εμπιστοσύνη. Προϋποθέσεις απαραίτητες, για να δώσεις τον όποιο αγώνα και να έχει συγχρόνως και νικηφόρο αποτέλεσμα.

Καθώς ο αγώνας που έχουμε να δώσουμε ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ το επόμενο χρονικό διάστημα είναι για:

- **Να διαμαρτυρηθούμε, να αντιδράσουμε** και να καταγγέλλουμε τα βάρβαρα και αντιλαϊκά μέτρα της κυβέρνησης.
- **Να απαιτήσουμε μια άλλη πολιτική.** Μια πολιτική που θα βάζει τους ανθρώπους πάνω από τα κέρδη. Μια πολιτική που θα βάζει τις αγορές στην υπηρεσία των ανθρώπων και όχι τους ανθρώπους στην υπηρεσία των αγορών.
- **Να απαιτήσουμε** για την κρίση να πληρώσουν αυτοί που τη δημιούργησαν.
- **Να φωνάξουμε** κάτω τα χέρια από τα ασφαλιστικά – συνταξιοδοτικά μας δικαιώματα.
- **Να μην μας πισωγυρίσουν** σε εργασιακό και ασφαλιστικό μεσαίωνα.
- **Να διαμαρτυρηθούμε** για τις μειώσεις των μισθών και των συντάξεων μας.
- **Να απαιτήσουμε εδώ** και τώρα την άρση της αναστολής των προσλήψεων μόνιμου προσωπικού, για ενιαία μόνιμη σταθερή σχέση εργασίας.
- **Να καταργήσουμε** κάθε ελαστική σχέση εργασίας.
- **ΚΥΡΙΩΣ** όμως γίνεται για να φωνάξουμε από τώρα για να το έχουν καλά στο νου τους ότι θα κόψουμε το χέρι όποιου τολμήσει να επιχειρήσει ιδιωτικοποίηση των υπηρεσιών των Ο.Τ.Α. και κυρίως στη διαχείριση των Στερεών Αποβλήτων.

Η Π.Α.Σ.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α. τη δύσκολη αυτή περίοδο γνωρίζει τις δυσκολίες του κάθε εργαζόμενου.

Γνωρίζουμε ότι στον κλάδο μας δεν υπάρχουν πλούσιοι και βολεμένοι. Τα ρετιρέ των μισθολογικών απολαβών δεν είναι ανάμεσά μας.

Ως πλειοψηφούσα δύναμη στην Ομοσπονδία προσπαθούμε, έχουμε χρέος να διαχειριστούμε τη δύναμη που μας δίνεται με σωφροσύνη και σύνεση. Έχουμε

χρέος να σεβαστούμε το μεροκάματο του κάθε συναδέλφου γιατί από κανέναν μας δεν περισσεύει.

Όταν όμως απαιτείται αγώνας πρέπει να τον δίνουμε χωρίς να υπολογίζουμε το κόστος αυτό.

Αγαπητοί συνάδελφοι, μέλη και φίλοι της Π.Α.Σ.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α., αγαπητοί προσκεκλημένοι,

Ως **Π.Α.Σ.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α.** από την πρώτη στιγμή της βάρβαρης και αντιλαϊκής επίθεσης της κυβέρνησης δεν κρυφτήκαμε, δεν φοβηθήκαμε και δεν μασήσαμε τα λόγια μας.

Σεβόμενοι τους εαυτούς μας, τη διαδρομή ως μια αυτόνομη κινηματική αγωνιστική παράταξη κάναμε λόγο για την πιο βάρβαρη, την πιο αντιλαϊκή, την πιο αντεργατική πολιτική με την οποία ιστορικά βρέθηκαν αντιμέτωποι οι εργαζόμενοι της χώρας μας.

Από την πρώτη στιγμή βρεθήκαμε στην πρώτη γραμμή τόσο των κλαδικών αγώνων όσο και αυτών της Α.Δ.Ε.Δ.Υ. και της Γ.Σ.Ε.Ε. ώστε να μην περάσουν οι πιο σκληρές νεοφιλελεύθερες και απάνθρωπες πολιτικές που είδε ποτέ ο τόπος.

Τέλος, και ίσως το κυριότερο, ως **Π.Α.Σ.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α.** μέσα από τη λειτουργία της Ομοσπονδίας από την πρώτη στιγμή (και είμαστε από τα λίγα συνδικάτα) αντιτάξαμε διαφορετικό πολιτικό λόγο από αυτόν που έντεχνα, ενορχηστρωμένα συνειδητά και απροκάλυπτα πλασάρουν επί μήνες διάφοροι κυβερνητικοί παράγοντες και οι χρυσοπληρωμένοι παπαγάλοι.

Είμαστε από αυτούς που αρνούνται τη λογική των μονόδρομων.

Είμαστε από αυτούς που δεν καταπίνουν το άλλοθι.

Είμαστε από αυτούς που εξακολουθούν να φωνάζουν: «**Λεφτά υπάρχουν πάρτε από αυτούς που τα έχουν**».

Αγαπητοί συνάδελφοι, μέλη και φίλοι της Π.Α.Σ.Κ.Ε. – Ο.Τ.Α., αγαπητοί προσκεκλημένοι,

Απέναντι σε αυτή τη δύσκολη και κρίσιμη πολιτική κατάσταση το οργανωμένο συνδικαλιστικό κίνημα πρέπει να παρέμβει με νέα κοινωνική δυναμική ώστε να έχουμε ουσιαστικούς, μαζικούς και αποτελεσματικούς αγώνες.

Πρέπει να αντισταθεί, να αντεπιτεθεί, να αναλύσει αλλά και να απαντήσει τις όποιες λειτουργικές αδυναμίες παρουσιάζει.

Η συζήτηση λοιπόν πρέπει να καταλήγει, σε πρόταση για μια στρατηγική νίκης που θα προβλέπει τρόπους ενεργοποίησης των εργαζομένων και ειδικότερα των

νέων, τρόπους μαζικής και ουσιαστικής συμμετοχής στη δράση και τη διαμόρφωση θέσεων και πολιτικών στα κινήματα.

Η θεραπεία των σημερινών αδυναμιών και της απομαζικοποίησης, απαιτεί αλλαγή πορείας, απαιτεί αξιόπιστα συνδικαλιστικά στελέχη που θα αγωνίζονται για τα ταξικά συμφέροντα εκείνων που εκπροσωπούν, απαιτεί αποφάσεις θετικές που θα ενώνουν και δεν θα διαιρούν.

Ζητείται ένα αξιακό, κινηματικό, συνδικαλιστικό ρεύμα που θα ξεπερνά τις πελατειακές «σχέσεις», τις κομματικές «υποτέλειες», τις κυβερνητικές «εξυπηρετήσεις» και θα αγωνίζεται σε όλα τα επίπεδα, με διάρκεια.

Όχι παθητική στάση και ανοχή από την θέση του «καναπέ».

Μόνο τότε θα έχουμε ουσιαστική συμμετοχή των εργαζομένων, δημοκρατική λειτουργία, σύνθεση στις απόψεις, ενότητα στη δράση, αλληλεγγύη στις διεκδικήσεις για ΜΑΖΙΚΟΥΣ – ΕΝΩΤΙΚΟΥΣ – ΔΥΝΑΜΙΚΟΥΣ αποτελεσματικούς αγώνες.

Συνεχίζουμε και εντείνουμε τον αγώνα μας για την προστασία και διεύρυνση των μισθολογικών, ασφαλιστικών, συνταξιοδοτικών και εργασιακών δικαιωμάτων μας.

Για να ακυρώσουμε στην πράξη το βάρβαρο μνημόνιο.

Για την υπεράσπιση των κοινωνικών κατακτήσεων, του κοινωνικού κράτους για Τοπική Αυτοδιοίκηση ισχυρή με Δημόσιο και Κοινωνικό Χαρακτήρα.

ΑΓΩΝΙΖΟΜΑΣΤΕ ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ:

Για συνδικαλιστικό κίνημα αυτόνομο, ενωτικό, αγωνιστικό και ταξικό.

**Για Π.Α.Σ.Κ.Ε.-Ο.Τ.Α.:
Αυτόνομη - Αγωνιστική - Κινηματική Παράταξη**

